

2 Jezus, mijn Heiland, groot is uwe liefde!
U gaf uw leven ten prijs onzer zielen,
dus is geen vijand nu ooit meer te vrezen
voor uw verlost.

3 Jezus, mijn Heiland, leer ons U te kennen,
leer ons te leven, te lijden, te wachten,
om U voor eeuwig lof en eer te geven,
U en de Vader.

Orgelspel - want dit was Truus haar grote liefhebberij.

Jan Lammers speelt op het orgel een muzikaal intermezzo over Psalm 42:

1. 't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
schreeuwt niet sterker naar 't genot
van de frisse waterstromen,
dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar de Heer,
God des Levens, ach wanneer
zal ik naad'ren voor Uw ogen,
in Uw huis Uw Naam verhogen?

5. Maar de Heer zal uitkomst geven.
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt.
'k Zal in dit vertrouwen leven
en dat melden in mijn lied;
'k Zal Zijn lof zelfs in de nacht
zingen, daar ik Hem verwacht,
en mijn hart, wat mij moog' treffen,
tot de God mijns levens heffen.

Dankgebed

Uitleidend orgelspel: *Veilig in Jezus' armen*

Na de dienst gaan we naar begraafplaats Engelmanskamp te Heerde.

Bij het graf luisteren we naar een geloofsbelijdenis uit 1 Korinthe 15.

Pianospel

Binnenkomst familie

Welkom

Zingen: Lied 167

1. O Vader, uw barmhartigheden
zijn hoger dan de bergen Gods.
U bent dezelfde, gist'ren, heden;
uw trouw is als een vaste rots.
U weet als Vader wat U doet.
De weg die U bepaalt is goed.

2. Wij danken voor de zegeningen
die U ons heden hebt bereid.
U zegent ons met goede dingen,
Uw trouwe hand is 't die ons leidt.
U ziet in Jezus, onze Heer,
met gunst en goedheid op ons neer.

3. Wij willen ons U toevertrouwen.
Wij kunnen zonder U niet gaan.
Doe ons op uw genade bouwen
en op geen and're bodem staan.
Maak ons gehoorzaam aan uw woord,
leid ons in uw gemeenschap voort.

Gebed

Herinneringen

Zingen: Lied 249 - *Welk een Vriend is onze Jezus*

1. Welk een vriend is onze Jezus,
Die in onze plaats wil staan!
Welk een voorrecht, dat ik door Hem
Altijd vrij tot God mag gaan.
Dikwijls derven wij veel vrede,
Dikwijls drukt ons zonde neer,
Juist omdat wij 't al niet brengen
In 't gebed tot onze Heer.

2. Leidt de weg soms door verzoeking,
Dat ons hart in 't strijdduur beeft,
Gaan wij dan met al ons strijden
Tot Hem, die verlossing geeft.
Kan een vriend ooit trouwer wezen
Dan Hij, die ons lijden draagt?
Jezus biedt ons aan genezing;
Hij alleen is 't, die ons schraagt.

Orde van dienst

voorafgaande aan de begrafenis

van

**Geertruida Hendrika Elisabeth (Truus)
Sleijster**

Geboren 18 januari 1920

Overleden 15 augustus 2012

op dinsdag 21 augustus 2012
in het uitvaartcentrum "Memento Mori" te Heerde

Voorganger: broeder Klaas Pul
Piano en orgel: Jan Lammers

3. Zijn wij zwak, belast, beladen
En terneer gedrukt door zorg,
Dierb're Heiland! onze Toevlucht!
Gij zijt onze Hulp en Borg.
Als soms vrienden ons verlaten,
Gaan wij biddend tot den Heer;
In zijn armen zijn wij veilig,
Hij verlaat ons nimmermeer.

Bijbellezingen:

Johannes 14:

Laat uw hart niet ontroerd worden. U gelooft in God, gelooft ook in Mij.
2 In het huis van mijn Vader zijn vele woningen; als het niet zo was, zou Ik
het u hebben gezegd, want Ik ga heen om u plaats te bereiden.
3 En als Ik ben heengegaan en u plaats heb bereid, kom Ik weer en zal u tot
Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. 4 En waar Ik heenga, weet u,
en de weg weet u. 5 Thomas zei tot Hem: Heer, wij weten niet waar U heen-
gaat, hoe kunnen wij de weg weten? 6 Jezus zei tot hem: Ik ben de weg en de
waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Johannes 17:

24 Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, opdat zij mijn heerlijkheid aan-
schouwen, die U Mij hebt gegeven.

Zingen: Lied 1

Halleluja, lof zij het Lam,
die onze zonden op zich nam;
wiens bloed ons heeft geheiligd,
die dood geweest is, en Hij leeft,
die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft,
in eeuwigheid beveiligd.

Overdenking

Zingen: Lied 230

1 Jezus, mijn Heiland, groot is uwe liefde!
U kwam op aarde tot redding der wereld,
om haar van zonde eeuwig te bevrijden;
dank, Here Jezus!