

Op mijn verzoek deed mijn vriend John Ditmar, wonende te Grand Rapids - Michigan, onderzoek naar de familie Sleyster, die tusschen 1840 en '50 naar Noord Amerika vertrok. De hieronder volgende berichten verkreeg hij van Jacoba Sleyster, oud 81 jaar.

Miss Jacoba Sleyster sprak in 't Engelsch en de heer Ditmar schreef het in die taal op. Vertaling is van W. Jezeer.

Mijn overgrootvader (hier spreekt Jacoba Sleyster) werd geboren in 't midden der 18e eeuw te Zutphen, een stad gelegen aan den rechteroever van de IJsel, een rivier in Gelderland.

Vroeg in zijn leven huwde hij met Johanna van Ouderkerk. Zij was de dochter van een Edelman. (Een Nederlandsche familie-traditie in de familie Sleyster zegt, dat Johanna van Ouderkerk Baronnes was. W. J.) Dit huwelijk was tegen den wensch van haar familie, want hoewel Roelof Sleyster een welgesteld man was, kon, volgens de inzichten van die dagen, haar familie er toch geen genoeg mee nemen. Roelof Sleyster was wapensmid of geweermaker. Hij verwierf zich snel een groot vermogen; zijn huwelijk werd met vijftien kinderen gezegend. Het vijfde kind, Jan Willem Sleyster, mijn grootvader, werd geboren op 3 Dec. 1792. De Prins van Oranje was toen nog in Nederland.

In 1793 verklaarde Frankrijk aan Nederland den oorlog, waarop mijn overgrootvader een contract teekende voor de levering van een groot aantal geweren aan den Staat. Een jaar later, 1794, werd Nederland door de Fransche Armee onder de voet geloopt. De zwakke tegenstand van de Nederlandsche weermacht was nutteloos tegenover de groote Napoleon en zijn leger. De Prinselijke familie vluchtte naar Engeland tot den val van Napoleon te Waterloo in 1815.

Gedurende deze periode kwam mijn overgrootvaders familie, met honderden anderen tot de grootste armoede. Al zijn kapitaal had hij belegd in oorlogsmateriaal, geweren en wapentuig. Hij verloor al wat hij had, omdat er geen geld in het land was. Nimmer werd het hem terugbetaald. Het land was te arm. Alles had hij verloren. Het eenige wat hij kon krijgen was de betrekking van Aanspreker en Stadsomroeper.

Op den ten dag van Januari 1814 huwde Jan Willem Sleyster met Jacoba Anderson. Zij was geboren 1 April 1786 te Dieren, dochter van Arend Anderson en zijn vrouw Grada van Dijke. Deze Arend Anderson was een Engelschman, hoewel zijn voornaam Nederlandsch is. Hij kwam in zijn jeugd naar Nederland, kreeg verkeering met een boerendochter, die hij daarna huwde. Tot zijn dood leefde hij op een boerderij nabij Dieren.

Wat betreft hun schoonzoon, mijn grootvader, kort na zijn huwelijk met Jacoba Anderson verhuisde hij naar Velp. Deze Jan Willem Sleyster was bij zijn huwelijk zeer arm, maar hij had bij den dood van zijn vrouw een aanzienlijk kapitaal. Zij stierf in 1839. Zij hadden hoogstaande kinderen van welke mijn vader, Roelof Sleyster, geboren 25 December 1825, de tweede zoon was. Hij werd vroeg van school genomen, teneinde zijn vader te helpen bij het schilderen. Dit deed hij tot hij 27 jaar oud was. Toen kreeg hij het hem toekomende deel van zijn moeders nalatenschap. Dit geld ging hij besteden aan zijn eigen verdere ontwikkeling. (Hij studeerde theologie bij predikanten der "Scheiding", die in Arnhem een Theol. school hadden opgericht. W.J.) Hij werkte dag en nacht en in 4 jaar tijd had hij zijn studiën zoo goed als voltooid. Gebrek aan geld echter verhinderde hem dit geheel volledig te doen. Hij vertrok nu naar Amerika en vestigde zich in den staat Wisconsin in de stad Milwaukee. Daar werkte hij en voltooide zijn studie. Vóór mijn vader naar Amerika ging was hij in kennis geraakt met Johanna Liesveld. Zij was de dochter van Hendrik J. Liesveld, geboren 1 Januari 1794 te Arnhem en zijn vrouw Evadina Zuch, geboren 12 April 1794 te Arnhem. Deze waren gehuwd 13 November 1816 te Arnhem. Uit dit huwelijk werden vijf kinderen geboren, van welke Johanna de derde was, geboren 6 April 1822. Daar zij haar beide ouders verloor voor ze 5 jaar was, werd ze grootgebracht in het "Nieuwe Weeshuis" te Arnhem, een van de beste weeshuizen in Nederland. Zij ontving een opvoeding, beter dan haar ouders haar hadden kunnen geven. Zij was een goede huishoudster, ook een goede zangeres en muzikliefhebster. In 1847 ging ook zij naar Amerika en huwde den 26en Juli 1847 te Milwaukee met Roelof Sleyster.

Het is aangenaam te preken, waar de leden niet in die besmetting leven van allerlei leer en verleiding. En men wel op zijn leven ziet, maat niet hoe fijn hij gekleed is. En het gevoelt ook aangenaam te prediken en met Paulus te zeggen: deze handen hebben tot mijn nooddrift gediend. Zeg broeder tot de studenten, dat het hier niet vreemd is, dat men door de week hard werkt, 's Zondags 4 milen zeg 6 kilometer loopt en als ik gepreekt heb mijn eigen eten moet klaar maken. Nu moet ik maar eindigen.

Uw liefhebbende en Heilsafsmekende broeder in Christus,
Roelof Sleyster.